



Skål!

Tekst Mieke van Laarhoven | Beeld iStock & De Bier Genoten

Ernst van Lamoen en Bas Laheij van 'De Bier Genoten' zijn van jongs af aan meer dan geïnteresseerd in speciaalbieren. Nu importeren zij uit Scandinavië de mooiste smaken. Ernst: "Bier met karakter. Daar houden wij van."

Toen de destijds nog jonge Ernst zijn eerste speciaalbiertje proefde van Belgische makelij, kon hij niet bevroeden jaren later als professioneel inkoper speciaalbieren te importeren uit met name Scandinavië. Dat eerste biertje smaakte hem echter zo goed dat hij geïnteresseerd raakte in de grote verscheidenheid aan smaken, en samen met een vriendje, Derek Jan Fickers, speciaalbieren ging sparen. Hun kamers raakten al snel vol met allerlei Belgische bierflesjes en de Tienertoer (*goedkoop reizen met de trein in de zomer, tegenwoordig Jongerentoer, red.*) droeg eraan bij dat Ernst vier keer per jaar naar België afreisde om met gevulde rugzakken vol speciaalbier weer huiswaarts te keren. Want daar was veel moois te halen! Terwijl Nederland zo'n 300 speciaalbieren op de kaart had staan telde België in die tijd 1100 soorten.

Wijn...

Ernst ging naar de hotelschool en daar werd zijn interesse voor wijn gewekt. En via een



omweg, na nog een studie management economie recht en vijf jaar werken in de dienstverlening als consultant voor pensioenen en levensverzekeringen, kwam hij uit bij zijn grote hartstocht: wijn, waar hij later zijn jeugdliefde bier aan toevoegde. Hij verkocht zelfs zijn huis om wat financiële armslag te kunnen hebben bij het verwezenlijken van zijn droom en ging solliciteren bij wijnhandels. Na een paar jaar gewerkt te hebben bij verschillende wijnbedrijven kon Ernst in 2015 een wijnwinkel in Maarssen overnemen.

... en bier

Als kersverse wijnwinkelleigenaar nam Ernst meteen ook bier af van bijzondere brouwerijen, zoals de jonge Utrechtse Brouwerij Maximus. Zijn passie voor mooie bieren stond nog steeds als een

Ernst en Bas hebben een simpele kijk op bier: het moet vooral goed zijn

huis en hij vond het leuk om naast wijn de klanten ook speciaalbieren aan te kunnen bieden. Toen deze brouwer zijn bieren aan de supermarkt ging verkopen, ging Ernst verder kijken. Exclusiviteit staat bij hem namelijk hoog in het vaandel.

Scandinavisch bier!

Via een contact uit de wijnwereld, de Deense Karsten Søndergaard van AMKA, die samen met zijn vrouw Anna-Marie in een aantal landen naast zijn wijn-importbedrijven ook bierbedrijven heeft, kwam Ernst in aanraking met bijzonder mooie



Scandinavische speciaalbieren. De interesse van Ernst en Bas was meteen gewekt. In Nederland waren deze bieren uit IJsland, Noorwegen en Finland nog onbekend én hun smaken zijn uniek. Ze zijn over het algemeen wat lager in hun alcoholpercentage dan bijvoorbeeld Belgische speciaalbieren maar de 'dichtheid' van deze bieren is hoger. Ze bevatten meer droge stoffen, waardoor ze veel karakter hebben maar niet te zwaar zijn.

Soorten en smaken

Ernst en Bas hebben verschillende Scandinavische bieren in het assortiment. Uit IJsland bijvoorbeeld de van brouwerij Einstök de white ale, een heel fris en licht kruidig witbier dat vergist wordt met sinaasappelschil en koriander. Lekker bij ceviche van rauwe vis maar ook zo, op een zonnig terras niet te versmaden. Van Einstök is ook de toasted porter, heel donker van kleur met mooie bitters en koffietonen door de toevoeging van authentiek op IJsland gebrande koffiebonen tijdens het brouwproces. Een bier bij uitstek geschikt om te schenken bij mooie wild- of andere vleesstoofpotten. Voor de zomer maakt Einstök ook een bijzonder biertje dat in blik te koop is. Aan white ale worden hand geplukte blauwe bosbessen uit de poolcirkel toegevoegd en dat geeft een bijzonder contrast aan het bier. Het ruikt



OVER DE BIER GENOTEN

Ernst en Bas besluiten in 2015 samen De Bier Genoten te beginnen. Ernst heeft dan al een lange carrière in de wijnwereld achter de rug, is vinoloog en importeert eigen wijn naar Nederland. Bas keert na een aantal jaren in het buitenland te hebben vertoefd terug naar Nederland. Zij hebben de missie om het karaktervolle Scandinavische bier in Nederland onder de aandacht te brengen en de Nederlander te overtuigen dat dit bier een vaste plaats in de koelkast moet krijgen. Inmiddels is het portfolio uitgebreid met bijzondere bieren uit Schotland en China.

heel fruitig, maar smaakt vooral naar frisse zuren. Lekker bij desserts waar zuren in zitten. Uit Noorwegen komt het speciaalbier van brouwerij Austmann. Miss saison bijvoorbeeld is traditioneel gebrouwen en wordt versterkt met gember en citroengras. Een ideale begeleider van Thaise gerechten. Brouwerij Malmgård uit Finland heeft onder andere een wel heel bijzonder biertje dat heet Ceci n'est pas une Belge. Qua stijl zeker een Belgisch koperkleurig en sterk bier met gebruikmaking van specifiek Belgisch gist, maar het blijft een echt Fins Malmgård bier want met uitzondering van de gist komen alle ingrediënten van het Finse landgoed. Lekker om zo te drinken of bij sappige kipperechten.

Verkrijgbaarheid

De Scandinavische bieren worden verkocht in de wijnwinkel van Ernst in Maarssen, maar ze worden ook gedistribueerd naar bierspecialzaken waar tevens de horeca terecht kan. Ernst is degene die de logistieke verantwoordelijkheid voor De Bier Genoten op zich heeft genomen. Zijn compagnon Bas, als sales executive voor De Bier Genoten werkzaam, heeft een zeer informatieve website gemaakt waarop alle Scandinavische (en ook Schotse en Chinese) bieren uitgebreid toegelicht worden: debiergenoten.nl 

